

Loire

Lorelei speelde op zijn fluit,

Langs de Loire.

Ik fiets langs de Loire.

Amboise, Blois, Chambord.

Het landschap verandert.

De zon prikt op mijn huid.

De wind waait door mijn haren.

Trappend, zwoegend, klimmend, zwijgend.

Fiets ik langs de Loire.